

Το πρωί της Πέμπτης 25 Νοέμβρη, το σωματείο μας, με την στήριξη του σωματείου Βάσης Σερβιτόρων Μαγείρων (ΣΒΣΜ), πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας. Εκείνη την ώρα, γίνονταν η λεγόμενη τριμερής συνάντηση μεταξύ της συναδέλφισσας - που διεκδικεί περισσότερα από 1000 ευρώ χρωστούμενα - του εργοδότη και της επιθεώρησης, με την παρουσία φυσικά και εκπροσώπου του ΣΒΕΔΙ. Η συναδέλφισσα είχε μείνει απλήρωτη τους τελευταίους μήνες της δουλειάς της σε αυτό μαγαζί τόσο από μισθούς, όσο και από δώρα και επιδόματα για την χρήση του δικού της οχήματος. Ακούσαμε πάλι τα κλασικά: "Δεν βγαίνω, δεν έχω λεφτά, χρωστώ κλπ". Η επιθεώρηση, σταθερή στην φιλοεργοδοτική θέση της, κρατούσε ισορροπίες και έκα-

νε ότι μπορούσε για να τα βρούμε "συμφιλιωτικά". Στους εργοδότες απαντάμε: Δεν μας νοιάζει αν έχετε λεφτά! Δεν μας νοιάζει αν το μαγαζί σας είναι μικρό, μεσαίο ή πολυεθνική! Δεν ψαράνουμε! Όταν ανοίγεις ένα μαγαζί, θα μάθεις να τα πληρώνεις όλα στην ώρα τους! Τέλος. Στο ΣΕΠΕ λέμε: Ως πότε θα καλύπτετε τα αφεντικά; Πόσο βαθιά έχετε μπει στο ρόλο σας, ως προστάτες της εργασιακής ειρήνης; Ως πότε θα σφουγγαρίζετε τα δάκρυα από την κλάψα των εργοδοτών; Νυσάφι! Για το θέμα να είμαστε όλοι/ες σε ετοιμότητα. Αν το αφεντικό/οί δεν βάλει τα πρώτα χρήματα ως τις 10 Δεκεμβρίου, θα απαντήσουμε αμέσως, στους δρόμους, στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αλλά και στα δικαστήρια.



-ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ RAPID

-ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ (ΕΩΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΗ)

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 12:00
ΣΤΟ ΚΟΥΡΜΑΝΙΟ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ; ΠΛΗΡΩΣΕ ΠΡΩΤΑ ΕΝΑ RAPID ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ...

Σαν να μη μας έφτανε που κάποιοι/-ες από εμάς δουλεύουμε ανασφάλιστοι/-ες, που πληρώνουμε τις βενζίνες από την τσέπη μας, που, στην πράξη δεν υπάρχει μέριμνα για την προστασία μας από τις καιρικές συνθήκες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα "υγειονομικά" μέτρα που μας επιβάλλονται. Το κράτος, με πρόφαση την πανδημική κρίση, τώρα πιο πολύ από ποτέ, παίρνει θέση μάχης ενάντια στον κόσμο της εργατικής τάξης. Η διαχείριση του κορονοϊού έρχεται να επιφέρει την οικονομική μας εξόντωση, ενισχύοντας την ανασφάλεια και τον φόβο των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι/-ες εργαζόμενοι/-ες στην εστίαση αναγκάζονται να υποβαλλόμενα σε δύο rapid test την εβδομάδα, που τα πληρώνουμε από τον μισθό μας, περιμένοντας ώρες στις ουρές των φαρμακείων. Πριν από έναν χρόνο μας αποκαλούσαν ήρωες, που ενόψει καραντίνας, παραδίδαμε παραγγελίες από σπίτι σε σπίτι, παίζοντας την ίδια μας τη ζωή κορόνα γράμματα, και τώρα, ξαφνικά, γι' αυτούς έχουμε γίνει δημόσιος κίνδυνος. Δεν

παρατηρείς κι εσύ μια αντίθεση, συνάδελφε; Κι έρχεται το τέλος του μήνα, και πώς θα πληρώσουμε τα rapid; Αφού μας ξεζουμίζουν κάθε μέρα και με το ζόρι βγαίνουν τα χρέη για τα νοίκια και τα ρεύματα. Από την άλλη, κάποιοι από εμάς αναγκάζονται να εμβολιαστούν, θεωρώντας ότι θα καταπιεστούν λιγότερο στην οικονομική μας επιβίωση, αφού ζούμε με τον τρόμο του εκβιασμού σε βάρος των ζωών μας. "Σε περίπτωση που δεν εμβολιαστείτε, θα υπάρξουν απολύσεις", "Αν δεν εμβολιαστείτε, δε μας ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς, θα συνεχίσουμε να σας πίνουμε το αίμα, όπως άλλωστε πάντοτε κάναμε", "Τί; Κυριακιάτικα κι αργίες; Δε σφάζανε. Κάνε πρώτα το rapid και βλέπουμε...". Μας εκβιάζουν και έμμεσα μας επιβάλλουν την υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Δικαιώματά μας να είναι το αν θα υποβάλλουμε τους εαυτούς μας σε μια ιατρική πράξη, κι όχι υποχρέωσή μας! Γιατί να εξαρτάται το μεροκάματό μας από αυτό; Ας μην πειθόμαστε συνάδελφοι. Ποτέ τους δε νοιάστηκαν για εμάς.

Ανέκαθεν, οι άνθρωποι που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα τρώνε στη μάπα τις λάθος διαχειρίσεις και είναι αυτοί που θα υποστούν τις συνέπειες. "Μα, και τα αφεντικά θέλουν το καλό μας..." Όχι! Δε θέλουν το καλό μας. Άμα είχαν την παραμικρή ευαισθησία θα έκαναν το ελάχιστο. Θα μας ασφάλιζαν τις ώρες που δουλεύουμε, θα μεριμνούσαν για τα μέσα ατομικής προστασίας, τα ένσημά μας θα ήταν βαρέα και ανθυγιεινά, θα μας έβαζαν τις βενζίνες και δε θα μας ζήτηγαν το δώρο Χριστουγέννων πίσω! Αλλά μαντέψτε... Ας μην έχουμε αυταπάτες. Όλα αυτά δεν έχουν κανέναν σκοπό να καλύψουν τις βιωτικές μας ανάγκες, αλλά να ενισχύσουν τα κέρδη των αφεντικών. Από την πλευρά μας, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να συλλογικοποιήσουμε τους αγώνες μας και να αντισταθούμε. Πρέπει να αντιδράσουμε στους διαχωρισμούς που μας επιβάλλονται. Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι να βαδίσουμε πλάι πλάι και να ενα-

ντιωθούμε στη ρητορική των αφεντικών. Τα συμφέροντά μας είναι κοινά. Και το καλό μας το ξέρουμε καλύτερα από αυτούς, που μια ζωή εκμεταλλεύονται την εργατική μας δύναμη. Να μην αφήσουμε άνθρωπο χωρίς δουλειά, επειδή αρνείται ή δε μπορεί να υποβάλει τον εαυτό του στα υποχρεωτικά rapid test. Άμα θέλουν rapid, να τα πληρώνουν τα αφεντικά. Να μην αφήσουμε να απολυθεί κανένας συνάδελφος επειδή δεν έχει εμβολιαστεί. Να μην ξεχάσουμε τον αγώνα των 3.500 υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή ρισκάροντας και διεκδικώντας για την ελευθερία της επιλογής και λέγοντας όχι στους διαχωρισμούς μεταξύ συναδέλφων. Καμία υποχρεωτικότητα του εμβολίου πουθενά. Να βάλουμε μπροστά τη συναδελφική αλληλεγγύη, κόντρα σε αυτούς που μας χτυπάνε. Εμείς να είμαστε αυτοί/-ες που πρώτα θα αντισταθούμε στους διαχωρισμούς που μας βάζουν.

ΓΙΑ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΕΦΤΟΥΝΕ ΚΟΡΜΙΑ...



Παρέμβαση με πανό και κείμενα πραγματοποιήσε το σωματείο (ΣΒΕΔΙ) στην πόλη των Ιωαννίνων. Για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στην Καλλιθέα την 10η Οκτωβρίου 2021, όπου σκοτώθηκε 18χρονος μετανάστης συνάδελφος διανομέας μετά από σύγκρουση με ταξί που παραβίασε στοπ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
ΓΙΑ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ



-ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΑΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΝΣΗΜΑ;

-Αφεντικά και δούλοι, σκατά γινήκαμε ούλοι;
Λίγα λόγια για την περίφημη «απεργία» των αφεντικών στην εστίαση

-ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ; ΠΛΗΡΩΣΕ ΠΡΩΤΑ ΕΝΑ RAPID ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ...

-Ενημέρωση για την διεκδίκηση δεδουλευμένων από το Uncle's Burger



Συνέλευση

κάθε 1^η Τετάρτη του μήνα στις 12:00 & κάθε 3^η Τετάρτη του μήνα στις 21:00 στο εργατικό κέντρο μαζευόμαστε, πίνουμε καφεδάκι με τους συναδέλφους, μοιραζόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις δουλειές και οργανώνουμε από κοινού τις απαντήσεις μας **Σ.Β.Ε.Δ.Ι.**

αγωνιζόμαστε για:

- // βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα // ασφάλιση βάσει πραγματικού ωραρίου // καταβολή όλων των μισθών-επιδομάτων-δώρων βάσει πραγματικών ωρών εργασίας // μηχανάκι, καύσιμα, service να παρέχονται από την επιχείρηση // Μέσα Ατομικής Προστασίας να βαραίνουν την επιχείρηση // ενιαία ειδικότητα για όλους τους ντελιβεράδες, τους κούριερ, τους διανομείς // υπογραφή κλαδικής σύμβασης //

ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΑΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΕΙΝΑ ΕΝΣΗΜΑ;

Δεν μας έπιασε τώρα. Χρόνια το λέμε ότι το επάγγελμα του/της διανομέα είναι πακέτο! Τα τελευταία χρόνια όμως, που οι αγώνες των σωματείων (των μαχητικών, όχι αυτών που ζητιανεύουν, να ξηγούμεστε) απέδωσαν λίγους καρπούς και επιτεύχθηκε ένα υποτυπώδες νομικό πλαίσιο για πολύ βασικά ζητήματα όπως το μηχανάκι και οι βενζίνες, πρέπει να πάμε ένα βήμα παρά πέρα.



χή είναι επιβεβλημένη αν θέλουμε να αποφύγουμε ένα εργατικό ατύχημα.

Θέλετε κι άλλα που αποδεικνύουν την επικινδυνότητα του επαγγέλματος; Έχουμε!

-Οι ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή, χαλάζι, παγετός, καύσωνας

-Το άγχος για τον αριθμό και τον όγκο των παραγγελιών και την παράδοσή τους.

-Την εντατικοποίηση που επιβάλλουν τα αφεντικά. Αυτά τα σπαστικά τηλεφωνάκια που ρωτάνε: "Που είσαι;"

-Την πολύωρη οδήγηση που συχνά ξεπερνά το 8ωρο.

-Τη νυχτερινή οδήγηση.

-Κίνδυνος ληστείας.

-Κίνδυνος από μαλάκες πελάτες με ρατσιστικές/σεξιστικές συμπεριφορές.

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΕΙΝΟ;

Ανθυγιεινό είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να προκαλέσει νόσο στον εργαζόμενο ή να επιτείνει μια ήδη υπάρχουσα. Οι διανομείς/courier, αντιμετωπίζουμε πολλές ασθένειες που σχετίζονται είτε με το ότι δουλεύουμε σε εξωτερικό χώρο, είτε με την ίδια τη φύση της εργασίας μας. Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:

-Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού όπως γρίπη, ιγμορίτιδα και ωτίτιδα.

-Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού όπως πνευμονία, απλή, οξεία ή χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και βρογχικό άσθμα.

-Κρυοπαγήματα που προκαλούνται από την χαμηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με τον αέρα και τη βροχή.

-Θερμοπληξία που προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση.

-Αναφυλαξία και αλλεργικό σοκ από τσιμπήματα εντόμων κατά την διάρκεια της οδήγησης. Πολλοί συνάδελφοι έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν σακατευτεί εξαιτίας αυτού.

-Ψύξη που προκαλείται από την εναλλαγή της θερμοκρασίας, από κρύο σε ζεστό και αντίστροφα. Η συνθήκη αυτή είναι πολύ συνηθισμένη στο επάγγελμά μας. Όπως συνηθισμένο είναι να μην μπορούμε συχνά να στρίψουμε τον αυχένα και την πλάτη από τις ψύξεις.

-Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία μας και εκδηλώνονται στον αυχένα, την πλάτη, τους ώμους και τα κάτω άκρα. Σχετίζονται με το βάρος του κράνους, τη στάση του σώματος κατά την οδήγηση, τους κραδασμούς, ακόμη και με τα απότομα φρεναρίσματα.

-Μυοσκελετικές κακώσεις από πτώσεις είτε από το δίκυκλο, είτε από τα γλιστερά πλακάκια των πολυκατοικιών. Το μενού περιλαμβάνει θλάσεις, διαστρήματα, εξάρθρωματα, συντριπτικά κατάγματα και ρήξεις τενόντων.

-Προβλήματα στο Πείνεο και τον προστατικό αδένα, που σχετίζονται με την στάση του σώματος και τους έντονους κραδασμούς καθώς και με την δυσκολία εύρεσης τουαλέτας την ώρα που αυτό επιβάλλεται.

Τέλος πρέπει να τονίσουμε, πως υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στην προστασία των εγκύων συναδέλφισσών. Η ισχύουσα νομοθεσία δίνει 2 μήνες άδεια πριν τον τοκετό. Οι διανομείς συναδέλφισσές μας όμως, πρέπει να εγκαταλείψουν το επάγγελμα από την αρχή της εγκυμοσύνης, γιατί λόγω των κραδασμών πάνω στο δίκυκλο διατρέχουν κίνδυνο τόσο οι ίδιες όσο και το έμβρυο.

Τι άλλο χρειάζεται να προσθέσει κανείς;

Συνάδελφοι/ισσες

Μπορεί να σας μαυρίσαμε την καρδιά, και όλα τα παραπάνω να θυμίζουν εκείνο το τραγούδι των Tsorana rane, που αραδιάζονταν όλες οι αρρώστιες του κόσμου και στο ρεφρεν έλεγε "ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ". Το σωματείο μας όμως δεν λέει πράγματα στον αέρα. Αυτό κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Καταγράφουμε τα προβλήματα, συζητούμε και τα συνδέουμε με την συλλογική εμπειρία, ενημερώνουμε τους συναδέλφους/ισσες, οργανώνουμε τις διεκδικήσεις ενάντια στα αφεντικά και το κράτος. Βήμα το βήμα, σκαλοπάτι το σκαλοπάτι να ανεβάσουμε συλλογικά τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια του κλάδου των διανομέων. Και το τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα:

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΕΙΝΑ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ



ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ, ΣΚΑΤΑ ΓΙΝΗΚΑΜΕ ΟΥΛΟΙ;

Λίγα λόγια για την περίφημη «απεργία» των αφεντικών στην εστίαση

Την 16 Νοεμβρίου 2021, τα αφεντικά αποφάσισαν να κλείσουν τα μαγαζιά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας και με σκοπό να πιέσουν το κράτος για περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις εν μέσω της πανδημίας.

Ας μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Δεν ήταν λίγοι οι συνάδελφοι διανομείς που ρώτησαν το σωματείο (ΣΒΕΔΙ) αν θα σπρίζουμε και αν θα κατέβουμε σε αυτή την κινητοποίηση. Αν και η απάντηση έμοιαζε δεδομένη, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως δεν υπήρχε και δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι τέτοιας έντασης παράδοξο, σαν να καλούσαν οι δικαστές, το κράτος και οι ματατζήδες την κοινωνία να διαδηλώσουν όλοι μαζί για τη δικαιοσύνη και την αστυνομοκρατία...

Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά τι συνέβη. Προκειμένου οι εργοδότες να διασφαλίσουν τη μαζικότητα σε αυτή τους την κινητοποίηση, σκέφτηκαν τα «τζιμάνια» να χώσουν τους εργαζομένους τους. Λες και με έναν μαγικό τρόπο, απ' το χθες στο σήμερα, λύθηκαν όλες οι διαφορές μεταξύ των παραπάνω. Ο μισθός μας δεν είναι μισθός πείνας αλλά τέτοιος που να προσφέρει μια άνετη ζωή! Τα ένσημα είναι βαρέα και ανθυγιεινά και μας τα βάζουν όλα! Οι υπερωρίες δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν πληρώνονται κανονικά! Τα καύσιμα μας τα πληρώνουν και με το παραπάνω! Το μηχανάκι είναι εταιρικό! Οι απειλές απόλυσης έχουν σταματήσει όπως και η εντατικοποίηση! Λες και ακόμη κι αν είχαν λυθεί όλα τα παραπάνω, θα σταματούσε να υφίσταται η εκμετάλευση από τα αφεντικά! Όλα μέλι - γάλα! Μα είμαστε με τα καλά μας;

Συνάδελφε/ισσα, πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους πως τα συμφέροντά μας έρχονται σε άμεση αντιπαράθεση με αυτά των εργοδοτών. Όσα και να κερδίσουν τα αφεντικά από το κράτος, τίποτα από αυτά δε θα πάει στην τσέπη σου. Αντιθέτως εμείς είμαστε η βασική πηγή κερδοφορίας τους. Όχι μόνο από την εργασία μας αλλά επειδή το κέρδος ποτέ δεν είναι αρκετό γι αυτούς και από τον μισθό μας. Κι αν δυσκολευόμαστε να αποδεχτείς την παραπάνω πραγματικότητα, φτάνει μόνο να ρίξεις μια ματιά στα πολυπόθητα αιτήματα της συγκεκριμένης κινητοποίησης των εργοδοτών. Ένα από αυτά αναφέρει ευθαρσώς πως πρέπει να σταματήσουν να μας πληρώνουν -άσχετα αν έτσι κι αλλιώς δεν το κάνουν- τις Κυριακές, τις αργίες και τα νυχτερινά. Κι αν έχουν το θεό τους, μας ζητάνε να πάμε να υποσπρίζουμε αυτό! Μας ζητάνε να γλύψουμε το χέρι που μας μαστιγώνει! Επίσης, δεν θυμόμαστε κανένα αφεντικό να διαμαρτύρεται για το νομοσχέδιο -το οποίο έγινε νόμος- Χατζηδάκη...

Συνάδελφε/ισσα, θυμάσαι την κλάψα; «Δεν βγαίνω, θα κλείσω, θα απολύσω, τι να κάνω;» Ε, λοιπόν θυμήσου αυτό. Αν σηματοδοτεί κάτι αυτή η «απεργία», είναι η εντατικοποίηση της κλάψας αυτής. Ετοιμάσου για δράματα! Οργανώσου στο σωματείο!

Υ.Γ.1: Εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός πως παρά τα παραπάνω, το γραφειοκρατικό σωματείο επισιτισμού το οποίο ελέγχει το ΠΑΜΕ, αποφάσισε να καλέσει συγκέντρωση την ίδια μέρα. Πράγμα που κατά τη δική μας εκτίμηση, οδήγησε τους εργαζομένους να μπερδευτούν και να μην ξέρουν τι καλεί, ποιος και γιατί.

Υ.Γ.2: Το μεροκάματο εκείνης της ημέρας, το δικαιούμαστε κανονικά!