

# για το όργιο καταστολής στην ΑΠΕΡΓΙΑ της 26ης Νοέμβρη '20

Στις 26 Νοεμβρίου 2020 κηρύχθηκε γενική πανελλαδική απεργία την οποία, όπως ήταν φυσικό, στήριξε το σωματείο μας και κάλεσε τους συναδέλφους-ισσες του κλάδου να διαδηλώσουν. Στον δρόμο οι φωνές μας ενώθηκαν με το Σωματείο Βάσης Σερβιτόρων Μαγείρων, με το οποίο η ΣΒΕΔΙ κατέβηκε με κοινό μπλοκ. Η διαδήλωση είχε μεταφερθεί από το εργατικό κέντρο στην Περιφέρεια, αφού η περιοχή του Κουρμανιού είχε αποκλειστεί από στρατιές της αστυνομίας.

Παρότι δεν υπήρχε καμία απαγόρευση από μεριάς κράτους ενάντια στην πραγματοποίηση πορείας, τα σωματεία των εργατών χτυπήθηκαν αδικαιολόγητα από αστυνομικές δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ. Με κλωτσιές για αρχή από τους επιβαίνοντες σε αστυνομικές μηχανές, στη συνέχεια με γκλοπιές και μπουνιές στα κεφάλια των απεργών, για να καταλήξουν εν τέλει σε άγρια καταδίωξη. Εικόνες δίωξης που φέρνουν αναμνήσεις ολοκληρωτικών καθεστώτων, στα πλαίσια της εξόντωσης κάθε απεργιακής διαμαρτυρίας. **Αποτέλεσμα της στάσης της αστυνομίας υπήρξε ο τραυματισμός και η σύλληψη 2 μελών του σωματείου μας**, οι οποίοι κατηγορούνται με το πλέον φαιδρότερο κατηγορητήριο στοιχειοθετημένο βάση της φαντασίας των δικωτικών αρχών καθώς και πληθώρα προστίμων για άσκοπη μετακίνηση σε απεργούς και αλληλέγγυους.

Τα αντανάκλαστα του σωματείου μας υπήρξαν άμεσα: μέσα σε λίγες ώρες κατέστηκε μοτοπορεία αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, **οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα, και παρέμειναν στο κρατητήριο του Χατζηκώστα μέχρι το πρωί της επομένης** όπου θα περνούσαν απ' το γραφείο του εισαγγελέα, δείχνοντας έμπρακτα ότι κανένας και καμία συνάδελφος/ισσα δεν παρεμείνει μόνος και μόνη στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του από το κράτος και τα αφεντικά.

Από μέρους μας δηλώνουμε ότι δεν πέφτουμε απ' τα σύννεφα που το κράτος αποφάσισε να χτυπήσει το μπλοκ του σωματείου μας. **Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ήρωες με τα παπιά που μας προσφωνούν οι εκάστοτε Χαρδαλιάδες, είμαστε ήρωες μέχρι ένα σημείο.** Εάν πηγαίνουμε απ' το σπίτι στη δουλειά και πάλι πίσω, χωρίς να δυσανασχετούμε ή να φέρνουμε αντίρρηση στο κάθε παράλογο μέτρο που περνάει κάθε τρεις και λίγο τότε όλα κομπλέ. Εάν όμως αποφασίσουμε να απεργήσουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να βγούμε στον δρόμο, να διαδηλώσουμε, να διεκδικήσουμε, τότε ο ο πέλεκυς της εξουσίας θα πέσει βαρύς πάνω στα κεφάλια μας.

Σε αυτό το δίλημμα λοιπόν για το τί δρόμο θα ακολουθήσουμε σαν σωματείο, η επιλογή είναι μονόδρομος. Συνάδελφε, συναδέλφισσα, όπως πάντα, έτσι και τώρα μόνο με την οργάνωση στα σωματεία μας και με την αγωνιστική στάση θα καταφέρουμε να αντισταθούμε στην επίθεση των αφεντικών και του κράτους. **Μόνο μέσω του ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού και της εργατικής απειθαρχίας στους χώρους της δουλειάς και στον δρόμο** θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι απέναντι στην αντεργατική λαίλαπα η οποία έρχεται κατά πάνω μας. Μόνο έτσι δε θα περάσει η τρομοκρατία στις δουλειές και τις γειτονιές μας.

εάν η συμμορία των ΔΙΑΣ δεν είχε επιτεθεί βάνουσα στην απεργιακή διαδήλωση θα είχαμε προλάβει να βγάλουμε φωτογραφία που θα την τοποθετούσαμε

**ΕΔΩ**

**ένα βήμα πιο κοντά...  
στους στόχους μας!**

Απεργία ΣΒΕΟΔ, 08/10/20, Σύνταγμα



έκδοση δρόμου από το πρωτοβάθμιο σωματείο  
Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Διανομένων Ιωαννίνων

# ραχάτι

τ.17 | 02/21 | svedi.espivblogs.net  
fb/ΣΒΕΔΙ

είτε με απαγορεύσεις  
και εγκλησιμούς  
είτε χωρίς....

## Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ



# ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ...

αγωνιζόμαστε για:

// **βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα**  
// **ασφάλιση βάσει πραγματικού ωραρίου** // **καταβολή όλων των μισθών-επιδομάτων-δώρων βάσει πραγματικών ωρών εργασίας** // **μηχανάκι, καύσιμα, service να παρέχονται από την επιχείρηση** // **Μέσα Ατομικής Προστασίας να βαραίνουν την επιχείρηση** // **ενιαία ειδικότητα για όλους τους ντελιβεράδες, τους κούριερ, τους διανομείς** // **υπογραφή κλαδικής σύμβασης** //

**για όσο κρατάνε οι απαγορεύσεις**

**κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα**

**στις 12:00 στο εργατικό κέντρο**

**μαζευόμαστε, πίνουμε καφεδάκι με τους συναδέλφους,**

**μοιραζόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε**

**στις δουλειές και οργανώνουμε από κοινού**

**τις απαντήσεις μας**

**Σ.Β.Ε.Δ.Ι.**

**τηλ. επικοινωνίας 6983424506**



## Δεν ήταν η κακιά στιγμή, είναι... Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

τραμπουκισμός συναδέλφου στη ΓΕΝΙΚΗ (Γλυκών Νερών) ...

Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, για να μπει καλά ο χρόνος, στην Αττική και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα της Γενικής στα Γλυκά Νερά, ένας συνάδελφος με 20ετή προϋπηρεσία στον κλάδο μας έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον προϊστάμενό του – αδερφό του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου πρακτορείου, γιατί άκουσον-άκουσον δεν κατάφερε να παραδώσει 160 δέματα που είχε χρωθεί στο θώρο του!!! Δηλαδή, γιατί δεν έγινε λάστιχο για να προφτάσει 20 παραδόσεις την ώρα!!! Κι όλα αυτά εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Όχι πως εάν είχε καλό καιρό θα ήταν λογικός ένας τέτοιος αριθμός παραδόσεων, αφού, με βάση την εμπειρία, περί τις 50-60 παραδόσεις στο θωρο είναι ήδη πάρα πολλές. Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν ο συνάδελφος να τραυματιστεί σοβαρά και να καταλήξει στο ΚΑΤ με σπασμένη μύτη, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση. Το αδελφό σωματείο της Αθήνας, ΣΒΕΟΔ, πραγματοποίησε παρέμβαση στο εν λόγω κατάστημα στις 23 Γενάρη.

...και εργατικό ατύχημα στην ACS (Ιωαννίνων)

Η συνθήκη της εντατικοποίησης δεν είναι θλιβερό προνόμιο μιας μόνο εταιρείας ή λαμβάνει χώρα μόνο στα ακανθία αστικά κέντρα. Όπου υπάρχει ταχυ-διανομή, όπου υπάρχει επιδιωξη κέρδους από τα αφεντικά, πάντοτε υπάρχει πίεση για περισσότερες παραδόσεις στον λιγότερο χρόνο. Έτσι και στα Ιωάννινα, όπου συνάδελφος διανομέας στην ACS ενεπλάκη σε σύγκρουση στο κεντρικότερο φανάρι της πόλης, στην Όαση. Παραμονές Χριστουγέννων γαρ, 23 Δεκέμβρη, και οι απαιτήσεις για παραδόσεις στο κόκκινο. Ευτυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά τη διακομιδή με ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, δεν υπήρξε βαριά βλάβη στην υγεία του συναδέλφου.

## Μια φορά κι έναν καιρό... ΑΥΞΗΘΗΚΕ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΑ 9 ΕΥΡΩ

Δεν πιστεύουμε να είστε από αυτούς που θεωρούν πως η περίοδος που ζούμε είναι βαρετή και βουτηγμένη στη μιζέρια! Για μαζευτείτε! Δείτε γύρω σας τι υπέροχες εκπλήξεις υπάρχουν, πόσοι κρυφοί θησαυροί και ευκαιρίες ξεπηδούν από δω κι από κει. Για παράδειγμα, μπορεί να το 'χει καταλάβει κι η κουτσή Μαρία, ότι μετά την υγειονομική κρίση, έρχεται μια οικονομική, άνευ προηγουμένου, μην και χαλαρώσουμε από τον φόβο και τη μούγκα.

Η ελληνική κυβέρνηση όμως δεν κλώνει. Ανακοίνωσε ότι από 1/1/21 θα υπάρξουν αυξήσεις τους μισθούς. Ακόμη κι εμείς οι διανομείς, με τα φραγκοδίφραγκα του κατώτατου που παίρνουμε, θα δούμε γύρω στα 9 ευρώ παραπάνω στις μηνιαίες αποδοχές. Όμως, πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι που θα χαλάσεις αυτό το αστρονομικό ποσό, σκέψου από που προήλθε. Σκέψου από ποια τσέπη θα τα τσιμπήσουνε. Γιατί αυτά τα λεφτά, δε θα τα πάρουμε ουσιαστικά από τους εργοδότες. Το αντίθετο μάλιστα. Αβάντες τους κάνουνε.

Η συγκεκριμένη αύξηση σχετίζεται με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τα μεικτά δηλαδή, τον έμμεσο μισθό. Κάθε αφεντικό, πέρα από τα μαγειρέματα που κάνει για να κλέβει ένσημα και να αποφεύγει τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, πρέπει να δίνει και κάποιο ποσοστό του συνολικού μισθού μας, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του ΟΑΕΔ και υπέρ κοινωνικών πολιτικών. Αυτές οι εισφορές μειώθηκαν, με αποτέλεσμα να φανούν λίγα περισσότερα στο μεροκάματο. Προκύπτουν όμως δυο ερωτήματα: Πρώτον, σε μια εποχή κινητικότητας εργαζομένων, που σήμερα έχεις κι αύριο δεν έχεις δουλειά και ίσως χρειαστείς το ταμείο ανεργίας, μπορείς να εμπιστευτείς ένα κράτος που πανεύκολα θα μειώσει το επίδομα ανεργίας ή άλλες παροχές, με αφορμή αυτή την «αύξηση»; Δεύτερον, σε δουλειές σαν τη δική μας, που τα αφεντικά κάνουν κατά κόρον εκβιαστικές συμφωνίες με τους εργαζόμενους, που δίνουν έτσι κι αλλιώς πετσοκομμένες εισφορές, τι τους νοιάζει αυτή η «αύξηση»; Τίποτα δε χάνουν, αντιθέτως αν τα προσθέσεις όλα μαζί, κερδίζουν κιόλας.

Τα πραγματικά διαμαντάκια, λοιπόν, κρύβονται πίσω από το φανταχτερό περιτύλιγμα των καλών ειδήσεων. Σε αυτή την εποχή, είναι ακόμη πιο απαραίτητο να τραβάς την κουρτίνα για να ρίξεις μια ματιά από πίσω, εκεί που γίνεται το παιχνίδι. Αλλιώς, πέραν του ότι δουλεύεις τζάμπα, ΤΖΑΜΠΑ ΘΑ ΧΑΙΡΕΣΑΙ. Εκτός αν πιστεύεις ακόμη στα παραμύθια!



Επάνω: Παρέμβαση στη Γενική για τον ξυλοδαρμό συναδέλφου στη Γενική Γλυκών Νερών (28/01/21)

Κάτω: Παρέμβαση στην ACS για το εργατικό ατύχημα στην ACS Ιωαννίνων (28/01/21)



## ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ



Επάνω: Παρέμβαση στα ΕΛΤΑ Courier για την απόλυση του συναδέλφου Άκη Γ. [Αθήνα] (08/05/20)

Κάτω: Μια εκ των παρεμβάσεων κατά των ημερών δράση για την Υγεία (07/04/20)



## ταχύτητα, γκάζι και... ΒΟΥΥΥΡΡΡΡ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ να επιβάλλουμε την εφαρμογή του ν.4611/19 σε κάθε χώρο δουλειάς

Με αφορμή την υποχρεωτική αναγραφή στο ΕΡΓΑΝΗ της πινακίδας του οχήματος με το ποίο κάνουμε διανομή, άνοιξε πάλι η γνωστή κουβέντα μέσα στα μαγαζιά: «Τι τα θες μωρέ τα νόμιμα τώρα; Σ' τα έχω όλα εγώ μέσα στο ωρομίσθιο... Μα αφού σου δίνω μαύρα παραπάνω από το κατώτερο!». Με αυτήν την ντρίμπλα της πλάκας τα αφεντικά προσπαθούν, για ακόμη μια φορά, να ξεγλιστρήσουν από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Ν.4611/19, ο οποίος κερδήθηκε μετά την απεργία μας στις 11 Απρίλη 2019. Με χαρακτηριστική καθυστέρηση 1,5 χρόνου, τα υπολογιστικά συστήματα του κράτους εδέησαν να αποκτήσουν εκείνο το κουτάκι στο οποίο ο λογιστής θα δηλώνει υποχρεωτικά την πινακίδα από το παπί μας, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα τα αφεντικά να μας κλέβουν την αποζημίωση για το μηχανάκι που βάζουμε στη δουλειά. Να θυμίσουμε πως πρόκειται για το περιβόητο 15% ή αλλιώς 0,654€ για κάθε ώρα που νοικιάζουμε στο αφεντικό το παπί μας και που θα πρέπει να πληρωνόμαστε ξέχωρα από τα έξοδα κίνησης (βενζίνες).

Αφού το κράτος έδωσε αβάντζο 1,5 χρόνο στα αφεντικά να κλέβουν με τον ίδιο τρόπο που κλέβανε και πριν, ήρθε επιτέλους η ώρα να συμμαζευτεί το ξεχειλίμα με τα μηχανάκια. Από 01/01/21 όλα τα μηχανάκια στο ΕΡΓΑΝΗ και υποχρέωση του αφεντικού για καταβολή μέσω τράπεζας των εξτρά χρημάτων που προκύπτουν για την ενοικίαση του παπιού. Επειδή όμως τα καλά μας τα αφεντικά έχουν κάνει την κλεψιά ολυμπιακό άθλημα κοιτάνε ακόμη και τώρα να μας φάνε τα όσα κατακτήσαμε. Για αυτό και προσπαθούν με γαλιφιές και καλοπιάσματα να μας πείσουν πως δεν υπάρχει λόγος να μπορούμε στα νόμιμα και πως τάχατες μας παρέχουν μέσα στο ωρομίσθιο όλα όσα δικαιούμαστε. Θέλουν δηλαδή να μείνουμε στο καθεστώς της υποδηλωμένης και υποασφαλισμένης εργασίας, ώστε να μας δηλώνουν π.χ. 2 ένσημα τη βδομάδα από 4 ώρες, ώστε μετά στο ΕΡΓΑΝΗ να μας δηλώνουν (και να μας αποζημιώνουν για το παπί...) μόνο για 8 ώρες, παρότι εμείς δουλεύουμε 40 ή 50 ώρες την εβδομάδα.

Συνάδελφοι/ισσες, δε χρειάζεται παρά αριθμητική δημοτικού για να αποκαλυφθεί ότι μέσα στο κατάμαυρο ωρομίσθιο των 4€ ή 4,5€ ΔΕ ΧΩΡΑΝΕ και η κατώτερη αμοιβή μας για κάθε ώρα εργασίας, και τα νυχτερινά, και οι υπερωρίες, και τα κυριακάτικα, και τα Δώρα Χριστου-

## ανειδίκευτοι και ανασφάλιστοι «ήρωες με μπουφάν»

Από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας με τους κορωνοϊούς και τις κατ' οίκον φυλακίσεις, δύο είναι τα βασικά στοιχεία της εποχής που αφορούν κυρίως τους ντελιβεράδες. α) Η καταναλωτική φρενιτίδα που έχει πάσει τους πάντες, η οποία εκ των πραγμάτων αυξάνει δυσθεώρητα τη ζήτηση υπηρεσιών ταχυδιανομής και β) η εντατικοποίηση της εργασίας στον κλάδο μας, ως η απόλυτη μέθοδος των αφεντικών για να κερδίσουν περισσότερα μέσα στη συγκυρία.

Κι ενώ τα προβλήματα στο κλάδο μας είναι γνωστά και διαχρονικά, ας φανταστεί κάποιος/α τί συμβαίνει σε συνθήκες κλεισίματος της αγοράς και απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 21:00 και ύστερα. Ας προσπαθήσει κανείς να φανταστεί το πολλαπλάσιο μέγεθος της πίεσης, που έτσι κι αλλιώς τρώγαμε, και τον δυσθεώρητα αυξημένο φόρτο εργασίας. Όχι, τα αφεντικά δε χρεώνουν κατά λάθος τεράστιο αριθμό παραδόσεων στις πλάτες μας. Όχι, τα αφεντικά δεν έτυχε που απέφυγαν να κάνουν τις προσλήψεις εργαζόμε-

νων και την αγορά εταιρικών οχημάτων που απαιτεί ο όγκος δουλειάς της εποχής. Από την πλευρά τους, όλα έχουν μια λογική εξήγηση: το κέρδος!

Από την άλλη πλευρά, τα ΜΜΕ και το κράτος έχουν ψηλαφίσει το θέμα με έναν τρόπο που μοιάζει λες και οι εργαζόμενοι στον κλάδο εργαζόμαστε από χόμπι και όχι από ανάγκη για να επιβιώσουμε. Λες και το κάνουμε για να πάρουμε την ηθική επιβεβαίωση, το «φιλικό» χτύπημα στην πλάτη, τα εύσημα από τηλεοράσεις και όχι για τους υλικούς όρους ώστε να ζήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο δε γίνεται κουβέντα για τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου μας. Τσιμουδιά για το αίτημα της ενιαίας ειδικότητας στον τομέα της διανομής, άγνα και για τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Ειδικά τα τελευταία, πέρα από τους λόγους που έχουμε αναφέρει όλα αυτά τα χρόνια, όπως π.χ. κρύο, βροχές, χιόνια, αέρας, πτώσεις κλπ, γίνονται σήμερα ακόμη πιο επικαιρα υπό το φως των μεγάλων μεγέθους κακοκαιριών (δες «Μήδεια») και της πανδημίας.

Επιστρέφοντας στην πλευρά της εγοδοσίας, η εκμετάλλευση της εργασίας μας και η απόσπαση του κέρδους πραγματοποιείται σήμερα με τις

γέννα – Πάσχα (1,5 μισθός), και το επίδομα αδείας (μισός μισθός), και οι τουλάχιστον 21 άδειες μετ' αποδοχών κατ' έτος, και η αποζημίωση για το παπί, και τα έξοδα κίνησης! Και 5€ μαύρα να παίρνεις την ώρα, όλα τα παραπάνω ΔΕ ΧΩΡΑΝΕ.

Έχει τη σημασία του, λοιπόν, να απαιτούμε να μπορούμε στα νόμιμα, δηλαδή ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ, για να προκύπτουν κατ' επέκταση στο ακέραιο όλα όσα δικαιούμαστε να πληρωνόμαστε. Αν απαιτούμε να δηλώνονται όλα, τότε και μόνο τότε, πληρωνόμαστε για όλα!

Ένας παλιός κανόνας της εργατικής τάξης λέει: «όταν τα αφεντικά σου έλνε πως θέλουν το καλό σου, τότε εσύ να πιάνεις τοίχο». Στην περίπτωσή μας, όταν τα αφεντικά λένε πως η μαύρη, ανασφάλιστη, υποδηλωμένη ή υποασφαλισμένη εργασία είναι προς το συμφέρον μας, τότε εμείς πρέπει να πράττουμε το αντίθετο... Βουρρρρ για τα νόμιμα!

## ΤΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟΝ ν.4611/19

από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (ΦΕΚ Β' 4997/31-12-2019 - δημοσίευση στις 15/01/2020)

- Πρόστιμο 600€:** μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου
- Πρόστιμο 600€:** μη καταβολή της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.
- Πρόστιμο 400€:** μη διακριτή αποτύπωση της παραπάνω αποζημίωσης σε ξεχωριστό πεδίο στα μηνιαία κορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών.

**αγνές παραδοσιακές μεθόδους:** καμία μέριμνα για την ασφάλεια και την υγιεινή στη δουλειά, ωμή βία και απειλές απόλυσης για την πειθαρχηση της εργασίας. Το βαρύ – ανθυγιεινό ένσημο, οι προσλήψεις και η ανανέωση/επέκταση του εταιρικού στόλου επιβαρύνει τις τσέπες των αφεντικών. Άρα τα βγάζουνε από την εξίσωση. Το ξεζούμισμα, η εντατικοποίηση, η αδήλωτη εργασία, η στυγνή εκμετάλλευση, γεμίζουν τις τσέπες των αφεντικών... και άρα παραμένουν ως έχουν.

Τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια δε φτάνουν για να κρύψουν τις συνθήκες γαλέρας στον κλάδο μας. Ούτε οι ευχές για «καλό καιρό» και «καλή τύχη στη βάρδια» επαρκούν για να διώξουν τους κινδύνους. Ούτε η καλή προαίρεση και τα μπουρμπουάρ κάποιων εκ των πελατών φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες μας. Ε, λοιπόν είναι καιρός να το καταλάβουν όλοι! Δεν είμαστε, ούτε θέλουμε να είμαστε «ήρωες». Πόσο μάλλον όταν κυβερνήσεις και αφεντικά μοιάζει να θέλουν να αντικαταστήσουν αυτή τη λέξη με τη λέξη μαλάκας. Είμαστε εργαζόμενοι που διεκδικούμε τα αυτονόητα...